

ĐINH VIỆT DŨNG (*Chủ biên*)
VÕ QUÍ HÒA BÌNH

VÕ QUÍ HUÂN

NGƯỜI KỸ SƯ
NĂNG TÌNH NON NƯỚC



NHÀ XUẤT BẢN CÔNG AN NHÂN DÂN

ĐINH VIỆT DŨNG (*Chủ biên*)
VÕ QUÍ HÒA BÌNH

VÕ QUÍ HUÂN

NGƯỜI KỸ SƯ
NĂNG TÌNH NON NƯỚC



NHÀ XUẤT BẢN CÔNG AN NHÂN DÂN

LỜI NÓI ĐẦU

Nhân dịp Lãnh đạo Đảng, Nhà nước truy tặng kỹ sư Võ Quý Huân phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Nhất và Lãnh đạo Thủ đô Hà Nội tổ chức Lễ gắn biển đường phố mới mang tên người kỹ sư Việt kiều yêu nước Võ Quý Huân để vinh danh một trí thức, một đảng viên suốt đời tận tụy vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc, có nhiều cống hiến quan trọng cho ngành Quân giới trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, cũng như những đóng góp của ông cho sự nghiệp đào tạo các thế hệ học sinh ưu tú ngành Đức - Luyện kim và xây dựng nền công nghiệp Việt Nam. Được sự khuyến khích, giúp đỡ của các cán bộ lão thành trong Ban liên lạc Nha Nghiên cứu kỹ thuật Quân giới - Viện Vũ khí, Hội Khoa học kỹ thuật Đức - Luyện kim Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh...cùng sự đồng ý và hợp tác chặt chẽ của gia đình chị Võ Quý Hoà Bình (con gái cụ Võ Quý Huân), nhóm tác giả đã cho ra mắt cuốn sách: **Võ Quý Huân - người kỹ sư nồng tình non nước.**

Trong quá trình biên soạn cuốn sách, nhóm tác giả vô cùng cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của các cơ quan chức năng như: Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Viện Vũ khí - Bộ Quốc phòng, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (thuộc Bộ Công thương), Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Thành ủy - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đồng bào các nhà báo và đặc biệt là vô cùng cảm kích trước tình cảm của những đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp đã từng gắn bó, làm việc trong Cục Quân giới, ngành Đức - Luyện kim và các thế hệ học sinh của kỹ sư Võ Quý Huân. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, chúng tôi chưa có điều kiện sưu tầm được đầy đủ tư liệu về Cụ, nên nội dung cuốn sách chắc chắn còn thiếu sót, mong bạn đọc lượng thứ và góp ý.

Cũng không thể không nhắc tới đóng góp về tư liệu vô cùng quan trọng và quý giá của những người con, cháu của cụ Võ Quý Huân hiện đang sinh sống tại Hà Nội và tại Pháp, đặc biệt là chị Võ Quý Hoà Bình - đồng tác giả cuốn sách này.

TM nhóm tác giả
Đại tá **Đinh Việt Dũng**

LỜI TỰA

Có một thế hệ Vàng gắn với cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở thế kỷ XX. Thế hệ ấy không chỉ là những người lao động dấn thân vào cách mạng để chỉ mât xích xiềng còn được tất cả. Thế hệ ấy còn có cả một lớp trí thức, xuất thân từ nhiều giai tầng khác nhau, trong đó có cả tầng lớp trên và chủ yếu được đào tạo trong nền giáo dục cũ ở thuộc địa và cả nước ngoài, đặc biệt là ở nước Pháp. Thế hệ của những người săn sàng mất tất cả chỉ để thoát khỏi xiềng xích.

Thế hệ này đã hiểu thế nào là thân phận "vong quốc nô" khi đất nước đã mất chủ quyền vào tay ngoại bang, đã học được rất nhiều từ nền văn minh của nước Pháp và nhân loại, nhưng cũng lại hiểu thế nào là chủ nghĩa thực dân đang tước đoạt những giá trị truyền thống được hun đúc trong trường kỳ lịch sử của dân tộc; đã chứng kiến không ít những thất bại của lớp người tiên phong dấn thân vào con đường chống Pháp; và không nguôi sự khao khát một thời cơ để sẵn lòng "gác bút nghiên và cuộc sống nhung lụa để lên đường tranh đấu".

Cái thời cơ ấy đã đến vào Mùa Thu Cách mạng, tháng Tám 1945, khi đất nước đã có ngọn cờ tự nghĩa. Biết bao nhiêu trí thức danh vọng của chế độ cũ sẵn sàng gạt bỏ mọi bồng lộc, mọi hưởng thụ, mọi ràng buộc xã hội cũ để theo Cụ Hồ làm cách mạng, đánh đổ nền quân chủ, thực dân và phát xít để xây dựng nền dân chủ - cộng hoà. Thế hệ ấy đã để lại những tên tuổi như: Huỳnh Thúc Kháng, Bùi Bằng Đoàn, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Văn Tố, Võ Nguyên Giáp, Vũ Đình Hoè, Nguyễn Xiển, Kha Vạng Cân, Lý Chính Thắng, Hồ Đắc Di, Tôn Thất Tùng, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Văn Huyễn... Lớp người ấy đã đi suốt dọc mọi cuộc kháng chiến và những thăng trầm của các thời kỳ lịch sử để cùng toàn dân bảo vệ những giá trị, cũng là thành quả mà cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 mang lại.

Không chỉ ở trong nước, tiếng vang của cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 tại Việt Nam và nhất là tiếng tăm của nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh còn vọng ra hải ngoại. Chuyển đi huyền thoại của vị nguyên thủ của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà - Hồ Chí Minh sang thăm nước cộng hòa Pháp vào cuối năm 1946 đã tạo nên một dấu ấn đậm nét trong lịch sử cách mạng, lịch sử ngoại giao đất nước và trong những người Việt Nam sống ở nước ngoài, đặc biệt là ở Pháp.

Không gọi là huyền thoại sao được khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hành xử như một thiên sứ của tình nhân loại và lòng khao khát cho dân tộc được tự do. Có ở đâu và có khi nào, một vị nguyên thủ quốc gia của một nhà nước còn rất non trẻ lại sẵn sàng giao phó lại cho một vị lão thành không đảng phái là cự quyền Chủ tịch Huỳnh Thúc Kháng chỉ bằng một lời căn dặn

"Dĩ bất biết ứng vạn biến" rồi qua Pháp đến gần bốn tháng mới trở về (từ 31-5 đến 20-10-1946). Sau những ngày ngắn ngủi là quốc khách của nhà nước Pháp, sẵn sàng lưu lại xứ người, trú ngụ trong một tư gia ở ngoại ô, sống một cách bình dị hòa mình vào những người Pháp thân thiện và sự đùm bọc của những đồng bào Việt Nam sống trên đất khách, quê người chỉ để vận động cho hòa bình và sự thân hữu với nước Pháp, xứ sở của "Tự do - Bình đẳng - Bác ái".

Người đứng đầu Nhà nước Việt Nam ấy, cho dù hiểu rằng, chiến tranh là khó tránh khỏi vì những lợi ích của phe diều hâu trong chính giới thực dân, nhưng vẫn kêu gọi đồng bào Việt Nam của mình sống trên đất Pháp thân thiện với đất nước và nhân dân Pháp, đồng thời sẵn sàng chấp nhận sự lựa chọn những trí thức, nguồn nhân tài được đào tạo từ nền văn minh Pháp và phương Tây, trở về Tổ quốc cùng toàn dân tộc trực tiếp tham gia công cuộc Kháng chiến và Kiến quốc.

Trong số những người cùng Bác Hồ trở về trên con tàu biển mang tên "Dumont d' Urvil" ấy, bên cạnh những tên tuổi sau này trở nên danh tiếng như Phạm Quang Lễ (tức Trần Đại Nghĩa), Trần Hữu Tước... còn có một kỹ sư luyện kim tên là Võ Quý Huân.

Cuốn sách **Võ Quý Huân - người kỹ sư nặng tình non nước** ra đời nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 100 năm ngày sinh (1912 - 2012) cụ Võ Quý Huân, do Bộ Công Thương mà trực tiếp là Trường Đại học Công nghiệp, với tiền thân là Trường Trung cấp Kỹ thuật I Hà Nội, nơi mà kỹ sư Võ Quý Huân là người sáng lập và là Hiệu trưởng đầu tiên, cùng phối hợp với Hội Khoa học

Lịch sử Việt Nam và một số cơ quan có liên quan khác tổ chức.

Cuốn sách sẽ giải đáp nhiều câu hỏi xoay quanh cuộc đời và sự nghiệp của một người thanh niên yêu nước đã sớm tham gia các hoạt động cách mạng ở trong nước rồi sang Pháp học tập, đạt được danh vị, nghề nghiệp cùng một cuộc sống gia đình êm ái và sung túc... lại có thể sẵn sàng rời bỏ tất cả để trở về Tổ quốc giữa muôn vàn gian khổ hy sinh để cùng toàn dân kháng chiến và kiến quốc. Con người ấy cho đến hơi thở cuối cùng vẫn chỉ biết mang nghề nghiệp của mình ra phụng sự đất nước.

Lời giải đáp thật đơn giản, Võ Quý Huân cũng thuộc thế hệ Vàng ấy, mà cốt lõi tạo nên giá trị còn hơn cả vàng ròng, chính là lòng yêu nước vốn có ở mọi con người Việt Nam được đánh thức, cỗ vũ và tập hợp dưới ngọn cờ đại nghĩa của một Con Người của Lịch sử đã coi Độc lập - Tự do là cái đáng quý hơn hết thảy. Đó là một gương mặt trong tấm gương của một thời đại đáng được vinh danh là Tấm gương của Lịch sử.

Tháng 10 - 2011

Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam
Dương Trung Quốc



VÕ QUÍ HUÂN

NGƯỜI KỸ SƯ
NĂNG TÌNH NON NƯỚC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
TRUNG TÂM THÔNG TIN THÔNG



Mã sách: 01210119

101176H

Giá: 135.000đ